

1000 man-dagen zeilplezier voor Brusselse jongeren



De Brusselse vereniging 'Maritiem Atelier vzw' werd einde 2011 opgericht met als objectief boten te bouwen en te renoveren om ze ter beschikking te stellen van jeugdorganisaties en aldus minder goeode jongeren toegang te kunnen verlenen tot het zeilplezier.

Het initiatief was gebaseerd op de vaststelling dat enerzijds jongeren veelal geen toegang kunnen krijgen tot het zeilplezier en anderzijds er boten in de Belgische havens liggen te slapen en met mos begroeid zijn bij gebrek aan onderhoud.

De vereniging stelt haar boten gratis ter beschikking en in tegenprestatie komen de jongeren helpen bij de onderhoudswerken of nog vragen we hen andere jongeren te begeleiden als skipper.... En het werkt.

Na de 618 man-dagen zeilplezier die we in 2012 aan Brusselse jongeren konden aanbieden, gaan we er prat op dat we dit jaar de 1.000 man-dagen overschreden hebben en het aantal dagen gebruik van de boten verdubbeld werd.

Dit succes is o.m. te danken aan de enthousiaste steun van de WV Brouwershaven, die een ligplaats heeft gevonden voor ons rode zeiljachtje 'Jonathan'.

Daarnaast beschikt de vereniging nog over een houten motorsailor uit 1934, een ketchgetuigde 'Mackinaw Boat' uit de streek van de Amerikaanse Grote Meren en kreeg dit jaar een Trismus 32, die begin dit jaar volledig gerenoveerd werd en hopelijk een ligplaats zal vinden aan de Belgische kust of in Zeeland.

Ook zijn we dit jaar begonnen met de bouw van een 11m60 lange 'Bantry Bay Yawl', die hopelijk de Grevelingse wateren zal bevaren begin 2015. Ook dit project wordt verwezenlijkt op een sociale leest, waarbij zowel jongeren als studenten houtbewerking meehelpen met de bouw.

Wij wensen de WV Brouwershaven en de havenmeesters te danken voor het aangename onthaal in Brouwershaven en hopen dat onze Brusselse jongeren niet te luidruchtig zijn geweest!

Voor meer info over onze vereniging zie: www.maritiematelier.be